

«Θέμα: Εντυπώσεις από τη συζήτηση για το ασφαλές διαδικτυακό κέντρο Πρόληψης Χίου».

Την Παρασκευή σας 11 Ιουνίου 2021 έχω και η αίτησή μου είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση με το κέντρο Πρόληψης Χίου «Ναυτίλος».

Εκεί μιλήσαμε για τον εθισμό στο διαδικτυακό με βάση μια ιστορία που παρακολουθήσαμε. Η ιστορία παρουσίαζε ένα παιδί τον Δαμνάνο ο οποίος περνούσε την πιο πολύ του ώρα στο υπολογιστή. Ξεχνώντας έτσι να κάνει τα μαθήματά του...

Επίσης πήγαινε στο σχολείο πάντα νυσταγμένος με τα μάτια κόκκινα και με πονεμένο κεφάλι.

Ακόμη πολλές φορές δεν κατόρθωνε να παίξει με τους φίλους του και έμενε σπίτι για να παίξει με τον υπολογιστή. Όπως καταλάβαμε ο υπολογιστής συχνά - συχνά είχε πάρει την πρώτη θέση στην καθημερινότητά του.

Με αυτή λοιπόν την ιστορία ασχοληθήκαμε στην συνάντηση...

Ακόμα μου έκανε εντύπωση που έδω και από μακριά μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα του διαδικτύου.

Τέλος πιστεύω και στο Γυμνάσιο να έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά με αυτό το κέντρο και να απολαύσουμε μια ακόμα καλύτερη συζήτηση.

Νίκος Βοιληγαρις
ΣΤΙ

Εντυπώσεις από την συζήτηση με το κέντρο
πρόληψης για το ασηαλές διαδίκτυο.

Σήμερα το διαδίκτυο θεωρείται από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της επιστήμης και έχει
κλείσει στην ζωή όλων μας, σε όλους τους
τομείς και ειδικά εμείς, οι νέοι, το θεωρούμε
πια απαραίτητο στην ζωή μας.

Μέχρι σήμερα πίστευα ότι το διαδίκτυο μα
προσφέρει μόνο καλά, καλύτεροντας και διευκο-
λύνοντας την ζωή μας. Πρόσφατα όμως κάνοντας
την διαδικτυακή συζήτηση με το κέντρο πρόλη-
ψης για το ασηαλές διαδίκτυο, άρχισα να προ-
βληματίζομαι για τις αρνητικές επιπτώσεις του
στην ζωή μας που τις περισσότερες δεν είχα
βασισθεί όπως παραδείγματα χάρη ή χρήση
του μέσω κινητών τηλεφώνων από παιδιά προ-
σχολικής ακόμη ηλικίας τα οποία απασχολούνται
με αυτά ατελείωτες ώρες παραμελώντας κάθε
άλλη δραστηριότητα, όπως ο αθλητισμός, η καλλι-
τεχνία και το σπορταίσιό, το διαβάσμα του
σχολείου. Πολλά παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, Λυκείου
ξενυχτούν μέχρι πολύ αργά βλέποντας ακατάλληλες
σενιές, παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια και το χειρι-
τέρο, κάνοντας γνωριμίες με ανθρώπους που δεν ξέρει-
καν το αληθινό τους όνομα, την ηλικία τους και
τους σκοπούς - κακοί τις περισσότερες φορές - στα τα-
κτικούς επιπτώκουν γνωριμίες.

Γνώσθηθίς να παίζω μόνο παιχνίδια στο κίνη-
τό μου. Όμως έπειτα από αυτά που άκουσα από το
κέντρο πρόληψης αποφάσισα να μείνω πολύ τις ώ-
ρες απασχολητός μου με το κίνητό και ταβρα ειδικά
που είναι καλύτερο για άνοση βίντες με το ποδη-
λάτο, κπάνιο στην θάλασσα και διαβάμα εξωποικη
βιβλίων. Θα προσπαθήσω πολύ.

Νατασα Νέου Στο

Φέτος λόγω των συνθηκών με τον κορονοϊό αναγκα-
στικώς να κάνουμε μαθήματα στο σχολείο μέσω του διαδικτύου.
Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί και
θετικά αλλά και αρνητικά αναλόγως του τρόπου που το χρησι-
μοποιούμε. Μπορούμε να ενημερωθούμε, να επικοινωνήσουμε με
ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από εμάς αλλά και να
μιλάμε με ελπίδες με τους φίλους μας και να παίζουμε
είτε ηλεκτρονικά είτε κάποια άλλα παιχνίδια που σίγουρα δεν
θα προτιμούσαμε να κάνουμε αν βρίσκαμασταν από κοντά.

Το διαδίκτυο όμως έχει και πολλά αρνητικά πράγματα,
αν του κάνεις κατάχρηση. Περνώριως πολλές ώρες στο διαδίκτυο
εθίζονται και ταυτόχρονα ταυτίζονται. Μπορεί ακόμη και να σε
προσβάλει στην βία ή να χάσεις την επαφή με τον εαυτό σου και την
πραγματοτικότητα. Κυρίως όμως όταν είμαστε στο διαδίκτυο δεν πρέπει να μιλάμε
με ξένους και να τους δίνουμε προσωπικά στοιχεία μας.

Τώρα που ο ιός έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο μπορούμε
ξανά να βγαίνουμε έξω και να παίζουμε με τους φίλους μας.
Δεν περνάμε πολλές ώρες στο διαδίκτυο και κάνουμε
ξανά μαθήματα στο σχολείο από κοντά. Με όλα αυτά και
κυρίως με την επαφή με τους φίλους έχει ανέβει ξανά και η
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ μας γιατί βρίσκαμαστε με όσους θέλουμε και κάνουμε
ότι θέλουμε χωρίς να βρίσκαμαστε μπροστά σε μια οθόνη. Είσι-
ζουμε όπως πρέπει για την ηλικία μας και αισθανόμαστε δημιουργικοί.

Χρήση ή κατάχρηση στο
διαδίκτυο,

Για Μανώλης

Γιαννιόπουλος Ε'2

Μετά Έμυ Ε'9

Χρήση ή κατάχρηση στο διαδίκτυο; ΣΙΚΤ

Πέρσι και ειδικά φέτος κάναμε μάθημα μέσω διαδικτύου. Καθόρισταν μπροστά σε μια θάλαμη κάνοντας τα μαθήματά μας με αποτέλεσμα να μην βγαίνουμε έξω να παίζουμε με τους φίλους μας, να κουραζόμαστε, να κάνουμε κακό στην υγεία μας και να μένουμε πολλές ώρες στον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet μας κάνοντας κατάχρηση.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές όπως ο υπολογιστής μας βοηθούν σε κάποια πράγματα όπως να μας δίνουν πληροφορίες δηλαδή να μας ενημερώνουν, να μας δίνουν οδηγίες, είναι δηλαδή ένα εργαλείο. Αλλά κάποιες φορές το διαδίκτυο είναι επικίνδυνο. Τα παιδιά μερικές φορές συνηθίζουν να παίζουν ηλεκτρονικά και έτσι παραμελούν τις υποχρεώσεις τους. Γίνονται πιο νευρικοί, τους δημιουργούνται προβλήματα που αντιμετωπίζονται δύσκολα, έτσι είναι αναγκαίο να τους δείχνουν πως μπορούν να περάσουν πιο διασκεδαστικά τον χρόνο τους.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε το δίκτυο με μέτρο, δηλαδή ως εργαλείο και όχι ως τρόπο ζωής ζώντας μια φανταστική πραγματικότητα.