

3/5/23

«Το νέο ξεκίνημα στο Γυμνάσιο,  
τι ροθάρμαι, τι εύχαμαι»  
Το νέο ξεκίνημα στο Γυμνάσιο θα είναι  
μια περιπέτεια για εμένα. Θα εγκαταλείψω το  
Δημοτικό με πολλή λύπη. Θα έχω αναμνήσεις και  
ιστορίες να λέω και θα τις θυμάμαι για  
πάντα. Θα αφήσω πίσω τους φίλους μου, τους  
δασκάλους μου και θα πάω σε ένα καινούριο  
σχολείο. Αλλά θα έχω και μερικούς φίλους από  
το Δημοτικό. Αγχώνομαι πολύ για το πως θα  
κάνω και άλλων νέων φίλων, για το αν οι  
δασκάλου θα είναι καλοί και για το αν θα  
προσαρμοστώ στο νέο περιβάλλον. Επίσης θα έχω  
να θυμάμαι ότι πήγα έλασμος στο Δημοτικό.  
Αγχώνομαι και για τα μαθήματα αν θα  
είναι δύσκολα ή εύκολα. Έμειναν μόνο τέσσερις  
μήνες για το νέο ξεκίνημα στο Γυμνάσιο  
και ανυπομονώ αλλά και ταυτόχρονα αγχώνομαι.

Νίκου Μαρουνής

◀ Πως νιώθω μετά την πρώτη γνωριμία επικοινωνία με τα Γυμνάσια ▶

Τη περασμένη Παρασκευή με τους δασκάλους μου επισκεφθήκαμε με το Μουσικό Γυμνάσιο Χίου που βρίσκεται στα Θυμιάνα. Την Τρίτη επισκεφθήκαμε το 1<sup>ο</sup> και το 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Χίου που βρίσκεται στην πόλη.

Στο Μουσικό Γυμνάσιο τα παιδιά, κάποιες ώρες εκτός από τα κανονικά τους μαθήματα ασχολούνται και με τη μάθηση μουσικών οργάνων. Έτσι οι ώρες διδασκαλίας είναι περισσότερες από ένα κανονικό Γυμνάσιο. Οι καθηγητές ήταν πρόχαροι και μας ξενάγησαν στις αίθουσες μουσικής.

Η επίσκεψή μου στο 3<sup>ο</sup> Γυμνάσιο μου δημιούργησε διάφορα συναισθήματα γιατί θα φοιτήσω εκεί. Το κτήριο είναι παλιό. Έχει δύο ορόφους με αίθουσες. Οι καθηγητές ήταν ευγενικοί και αστείοι και μας έκαναν να νιώσουμε όμορφα. Επισκεφθήκαμε σχεδόν όλες τις τάξεις την ώρα που τα παιδιά έκαναν μάθημα. Από αυτά τα μαθήματα που παρακολουθήσαμε αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η λογοτεχνία. Υπάρχει και χώρος όπου μπορείς να παίξεις πινγκ-πονγκ. Στην αυλή υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου, μπάσκετ βόλεϊ.

Ένιωσα χαρά και ενθουσιασμό που γνώρισα κάποιους απ'τους καθηγητές οι οποίοι δεν είναι τόσο αυστηροί όσο περίμενα. Συνάντησα επίσης παιδιά που πέρσι ήταν στο δημοτικό.

Είμαι πολύ χαρούμενη που θα πάω στο Γυμνάσιο και θα αποκτήσω καινούριες γνώσεις και φίλίες.

Μαρίνα Γιαννακουδάκη